

Cruise ferie i juli 2012



Vi rejste på cruise med Costa Favolosa d. 15. – 22. juli 2012.

Rejsen gik fra Venedig til Bari, Izmir, Istanbul, Dubrovnik og tilbage til Venedig.

Fra Danmark kom: Sara, Henriette, Thomas, Karin og Martin.

Fra Frankrig kom: Maja, Moana, Emma, Fred og Rikke.

Og først i rejsebeskrivelsen kommer lidt dagbogsnotater fra dagene op til afrejsen.

Billedet ovenfor viser Costa Favolosa fotograferet i Katakolon, Grækenland.



Mandag d. 9. juli: vi vaskede tøj i 3 maskiner om formiddagen – en maskine var med Michaels tøj. Han var kommet hjem fra Sverige kl. 4 i nat. Det var gråvej og regn. I går var jeg på biblioteket, og lånte bl.a. en CD med J.S. Bach's **Goldberg-variationer fra 1741** indspillet af den autistiske canadier Glenn Gould i 1955. Goldberg var musikanter for en russisk gesandt i Sachsen, der led af søvnbesvær og ønskede noget let og munter musik, som hans hofmusikanter kunne underholde med. Vi hørte den ganske mange gange. Jeg lånte også 2 bøger om Istanbul, en om Venedig, en om Marco Polos Rejser og Johnny Thiedeckes "Alle tiders København". Steinar og Viveca skal starte bilturen hjem fra Rikke i dag – jeg talte med dem i går aftes og ønskede dem god rejse.

Tirsdag d. 10. juli: Atter en dag med gråvej og småregn, og nyt lavtryk varsles til weekenden – det er fint, at vi nu er ved at være klar til at rejse på cruise. Vi var inde om formiddagen, men kørte ud til Michaels lager efter frokost, og fik 2 flyttekasser med Kerstins tøj med hjem. Lissa ringede og takkede for brev. Så var vi i biografen i Lyngby og så filmen "A Dangerous Method", der handlede om **Sigmund Freud, Carl Jung og deres patient Sabine Spielrein** – den var ikke specielt god. Vi gik turen rundt om DTU inden middag. Jeg havde afsat hele denne dag til at være sammen med Karin – i går var hun utilfreds med, at jeg bruger så meget tid til træning. Karin ringede til dem i Hultsfred, da der har været meget store oversvømmelser i Sydsverige. Thomas og Rikke ringede om aftenen. Thomas havde skiftet kul i vaskemaskinens motor, og nu virkede den. Curt og Louise havde passet Maja i dag.

Onsdag d. 11. juli: Anita ringede kl. 9, og spurgte om hun måtte overnatte hos os på vej hjem fra brylluppet i Bratislava. Karin gjorde rent om formiddagen, og jeg fik samlet ½ sort plasticsæk til udsmidning. Om eftermiddagen var jeg 2 timer i fitnesscentret: 20 minutter på de 10 muskelstyrketræningsmaskiner, og 20 minutter på romaskinen, hvor jeg roede 3160 meter, hvilket er 5 % mere end tidligere. Jeg cyklede 20 minutter, og nåede op til belastningsgrad 7, hvilket jeg ikke har magtet før. Og jeg var 20 minutter på løbebåndet, hvor jeg nu starter med at gå med en hastighed på 5 km/time, trapper en tak op for hvert minut og slutter på 7 km/time. Jeg joggede de sidste 4 minutter svarende til 600 skridt, så det går bedre og bedre. Karin havde talt i telefon med Rikke og med Michael, mens jeg var til træning. Helga fra Södertälje ringede, hun havde været i Mumitroldeland i Finland med et barnebarn på 6 år. **Vi hentede Anita på Hovedbanegården** kl. 18.16 – hun havde da på sin InterRail billet rejst fra Wien dagen før kl. 18, og kun haft siddeplads i 24 timer. Godt klaret af en enlig dame på 73 år. Karin havde lavet en flot festmiddag til os. Anita var træt, havde svulne fødder og ville tidligt i seng.

Torsdag d. 12. juli: Vi startede med et besøg i kirurg Struckmans klinik, hvor Karin fik foretaget en **ultraljudsundersøgelse af maven** – hun havde nogle klager over ondt i visse situationer, men der kom ikke rigtig noget ud af undersøgelsen. Steinar ringede og fortalte, at de var kommet hjem fra en succesfuld tur til Rikke. Alle havde været glade for oplevelsen. Michael ringede – han skulle arbejde på Christianshavn i dag med et arrangement i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival. Vi fulgte Anita til toget til Stockholm, og gik derefter en 5 timers vandring gennem København. Vi ville have hørt Evert Taube-koncerten i den argentinske vin- og tango-bar bag Det kongelige Teater, men der var alt for mange mennesker. Men vi så gadeorkestret "Orion Brass Band" på Højbro Plads, og vi fik et glas øl på Nyhavn Færgetro. Og derefter så vi den internationale sandskulpturudstilling på Ophelia Beach – **Patrick Steptoes bidrag var en stor figur "The Bunny Man"**. Patrick var Rikkens legekammerat i Næstved. Sandfigurerne kan "holde" 3 måneder. Rikke ringede sent, hun er meget træt, sover for lidt og arbejder for meget. Fred havde i dag haft travlt med at svare journalister, der ringede pga. den store lavineulykke på Mont Blanc med 9 døde og 9 kvæstede.

Fredag d. 13. juli: Vi havde en rolig formiddag, og ringede til Lissa, Rikke og Thomas. Ved frokosttid cyklede jeg til fitness, og gennemførte mit 2 timers træningsprogram. I dag joggede jeg 6 minutter (700 skridt), så det er også en lille forbedring. På romaskinen nåede jeg 3370 meter på 20 minutter, hvilket også er mere end jeg tidligere har kunnet. Nu håber jeg at kunne nå op på 20 minutters jogging i løbet af den kommende uge på cruiset. Karin brugte hele eftermiddagen på at forberede en **meget flot middag til i aften – Michael og Dorte kommer**. Menuen bliver andesteg på en meget sofistikeret måde. Karin var også på shopping i dag, og kom hjem med en gave til Sara – "Bedstemors håndtaske med indhold". Vi så et Tv-program om milliardærværgen Susan Cumming, der i 1997 myrdede sin argentinske husven i Virginia, og kun fik 60 dages fængsel. Og nu er milliardærværgen Rausing i London mistænkt for mord på sin hustru – de havde 4 børn og åbenbart et totalt ukontrolleret alkohol- og narkotika-misbrug. Vi havde en fin middag og aften med Michael og Dorte; Michael fortalte alle sine oplevelser fra Afghanistan, og Dorte fik noget tøj.



Lørdag d. 14. juli: Jeg er godt i gang med at læse Marco Polos rejseberetning. Han startede – som os i morgen – ud fra Venedig med skib til Constantinobel (Istanbul). Hans rejse varede fra 1271 – 1295, han blev gesandt for Kublai Khan, og beskrev bl.a. at kineserne havde gode veje, et fint postsystem, brugte kul og asbest, og brugte sedler til penge. Man havde også en stor og velorganiseret hær og en statsadministration. Nu er det ½ år siden Costa Concordia kæntrede, og kaptajnen er for nylig sluppet ud af sin husarrest. Om morgenen tog jeg turen rundt om DTU, og jeg joggede 4 etaper henholdsvis 500, 600, 700 og 800 skridt. Efter frokost cyklede jeg til fitness, og lagde ud med at jogge 1000 skridt på båndet – det svarede til 6 minutter og 30 sekunder og 0,7 km. Og så tog jeg 20 minutter i joggingmaskinen. Maksimal træningspuls kan udregnes som $211 - 0,64 \times \text{alder}$ dvs. 167 for mig, men jeg når aldrig så højt op. Under træningen så jeg lidt Tour de France i Tv – der er jo altid smukke naturscenerier. Og der var også klip fra Bastille-dagsparaden på Champs d'Élysée.

Karin fra Kalundborg ringede for at ønske os god tur. Vi fik aftalt mødetid med Thomas og Henriette i morgen. De skulle i Sommerland Sjælland i dag. Rikke og familien kørte fra Saint Martin d'Uriage i går eftermiddag, og skulle have 2 overnatninger på campingplads i Italien inden ombordstigningen på Costa Favolosa på søndag. Og Michael kom forbi og ønskede os god tur. Jeg vaskede 3 maskiner, Karin strøg tøjet, og vi pakkede kufferter. Vi checkede også in på Swiss Air, og valgte sæder i flyet. Karin sendte en lykønskings-SMS til Joachim og Mikaela, der i dag blev gift i Stockholm.

Søndag d. 15. juli: Det blev en nat med meget lidt søvn, vi gik i seng kl. 01, og vågnede før kl. 05. Og i dejligt sommervejr spadserede vi med vore kufferter 1 km til Klampenborgvej, og tog søndagens første bus til Nørreport og videre med Metroen til lufthavnen, hvor Thomas, Sara og Henriette tog imod os. De havde også fået meget lidt søvn. Karin havde købt en fin "Bedstemors håndtaske" til Sara. **Swiss Air flyet til Zürich var forsinket**, og vi blev nervøse for om vi kunne nå frem til Costa Favolosa. Det blev til en del diskussion med Novia-personale i Transfercenter og også et par opringninger til Mycruise. Men til slut så vi flyet ankomme til gaten, og de to piloter gengældte Saras glade vinken.



Flyet kom af sted fra København med 1,3 times forsinkelse, og det lykkedes at nå den videre forbindelse til Venedig. Det gik meget nemt at rejse med Sara. Landingen blev lidt forsinket pga. en lokal tordenbyge – Thomas så Costa Favolosa fra flyet. Vi blev kørt i en minibus til cruiseterminalen. Bilen stoppede undervejs for at hjælpe en mand, der var væltet med en scooter. Vort cruiseskib lå i en slags industrihavn, og **efter incheckning måtte vi fragtes dertil i skibe**. Pga. den lokale årlige fest "Festa del Redentore" måtte skibet ikke ligge ved cruiseterminalen. Festivalen mindes befrielsen for Pesten i 1576 – det foregår ved, at der placeres så mange både i den store Canal Giudecca, at man kan gå tørskoet til messen i Redentore-kirken (Frelser-kirken). Der er også et fantastisk fyrværkeri lørdag aften, men det havde Rikke og familien ikke set, men

dog hørt om på deres campingplads – og de havde gået rundt på sightseeing i Venedig mange timer i går.

Der var masser af mennesker, der skulle på krydstogt, men vi sprang en masse køer over, fordi vi havde et lille barn med. Og vi blev hurtigt klar over, at Rikke, Fred, Emma, Moana og Maja var ankommet, da vi fik et kig ind i deres kahyt. I øvrigt havde Fred fået konfiskeret en schweizerkniv ved kontrollen i skibets indgang. Vi mødtes ret hurtigt til lidt sen frokost i cafeteriet på 9. dæk. Derefter var vi til den **obligatoriske redningsøvelse** iført vore redningsveste. Og kl. 19 sad vi ved bord 361 i den store restaurant. Der var børnemenuer til pigerne, og vi lagde ud med isvand. De voksne fik bl.a. pasta, beef escalope eller hajbøf og Marlin i skiver til forret. Thomas havde 2 TV til bilen med til Emma, Moana og Maja i en slags fælles årlig fødselsdagsgave.

I vor kahyt stod en frugtkurv og en flaske Prosecco fra



Costa Club, og senere på aftenen fik vi en anden flaske Prosecco – vi tror, den var fra Mycruise i anledning af Karins fødselsdag. Emma og Moana var livlige på dansegulvet i Grand Palatino Bar, hvor vi også så en lille modeopvisning med afrikanske smykker. De blev også fotograferet med et par letpåkledte dansepiger. Vi var i seng ved 22-tiden – Rikke fik en sovepille, for hun har i længere tid sovet alt for dårligt. Ved første øjekast virker publikum på denne tur at være gennemsnitligt 20 – 30 år yngre end på de andre krydstogter, vi har været på. Afsejlingen fra Venedig var over 1 time forsinket i forhold til planen.

Mandag d. 16. juli: Min dag startede kl. 7 i fitnessrummet på 11. sal – først joggede jeg 10 minutter med en hastighed på 7,1 km/time svarende til 1,14 km, og så cyklede jeg 20 minutter på belastningsgrad 4 – det blev til 8,8 km. Da jeg kom tilbage til kahytten, var der besøg af Emma, Moana og Maja. Vi testede room-to-room telefonen. Vi spiste morgenmad ved poolen på 9. dæk, og efter maden fristede en tur i vandet. Det var meget varmt. Emma og Martin deltog lidt i fælles gruppefitness på pooldækket, Martin var med i en dartkonkurrence – ingen af hans 3 pile ramte skiven – og Karin og Martin deltog i formiddagens quiz – et af spørgsmålene lærte os, **at Bari's domkirke er viet til San Nicolo, som vist nok udviklede sig til Julemanden.** Karin tog fotografier af ham. Se længere frem i denne tekst.

Småbørnene og deres forældre var i børnene lege- og legeområde på 11. dæk. Emma og Moana var også med til danseundervisning i Cha-Cha-Cha. Vi ankom til Bari kl. 11.30 og skulle afsejle derfra kl. 14. Vi kunne se en gammel borg, og en travl havn med færgetrafik til Grækenland, Albanien og Kroatien. Alle nåede en tur op i den gamle by med de korte krogede gader, hvor dagens vasketøj hang til tørre fra balkonerne. Karin og Martin nåede også, at få en kold øl på en fortovscafé. **Emma og Moana er blevet meldt til skibets Squok Club.** Vi spiste italienske specialiteter i cafeteriaet på 9. dæk, og så sov vi alle til middag – Karin valgte en liggestol i solen. Og Fred valgte en tur i fitnesscentret. Det var en meget varm og solrig dag. Rikke, Karin og Martin fik lejlighed til en kort guidet rundtur i Spacentret, hvor der tilbydes dyre behandlinger til 300 – 400 Euro. Og Thomas var med os til en quiz i Grand Palatino Bar. Vi sov alle til middag, og mødtes til



middagen kl. 19. Efter middagen ville Emma og Moana gerne røre sig på dansegulvet, og vi tog en tur gennem 4 – 5 bærer, hvor der var levende musik. Dagen sluttede med et besøg i skibets teater, hvor en italiensk smørtenor underholdt. Thomas, Henriette og Sara så første nummer fra 1. række foran scenen. Lyd, lys, røg, roterende scene og andre effekter imponerer. Og før sengetid læste vi lidt om



morgendagens program i skibsavisen "Today", som lægges på vor seng af kahytstjeneren.

Tirsdag d. 17. juli: jeg havde glemt at sætte uret en time frem, og kom til fitnesscentret kl. 8 – da havde Rikke allerede været i gang med øvelserne i en time. Jeg joggede 12 minutter med en hastighed på 7,2 km/time, så jeg klarede mit ønskede mål for dagens morgentræning. Karin og jeg spiste morgenmad med Emma og Rikke i den store restaurant, men de øvrige kom for sent. Vi lå i havn i **Katakolon på Peloponnes**. Byen fungerer som havn for cruiseskibe, og den har kun 800 indbyggere. Der er et par gader og en lille havnepromenade med caféer og souvenirbutikker. Alle turister sendes med busser til ruinerne fra de antikke olympiske lege i Olympia. Karin og jeg fandt en lille badestrand, og var et par gange i vandet. En muslimsk dame var i vandet iført fuld helkropsdækkende kvindedragt inkl. hovedbeklædning. Og så gik vi op og satte os på en typisk græsk taverna og fik 2 glas retzina. Resten af familien var havnet på en anden strand, der var meget lavvandet og egnet til småbørn. Der var meget varmt – nok op mod 38°, som vejrudsigten havde lovet. Karin ringede til Michael. Både Henriette og Rikke fik en burmesisk longi af Karin – det er en unisex nederdel til både mænd og



kvinder. Karin fotograferede Costa Favolosa i havnen i Katakolon – favolosa betyder fantastisk.



Tilbage på skibet var der i Ca' d'Oro Self-Service Restaurant på pooldækket arrangeret frokost med græske specialiteter og stort kagebord – jeg fik græsk salat med feta, og Karin valgte en stor portion muslinger. **Fred deltog i en fælles selskabsleg** på

holdet Sparta, der dystede mod Athen. De vandt et gult Costa-armbånd. Der var også græske danse, da vi forlod havnen, og Kaptajn Alfredo Romeo truttede i skibets store horn, så Maja blev bange. Jeg tabte mit nøglekort, men fik et nyt i receptionen, og en kontrol viste heldigvis, at ingen havde gjort indkøb på mit kort. Karin vil gerne ligge lidt på en solstol på øverste dæk, og jeg tilbød Emma og Moana, at de kunne sove til middag i vores kahyt. Det gik også fint, og bagefter tog jeg dem op i poolen på dæk 9. Der var også undervisning i salsa-dans på pooldækket foran den megastore Tv-skærm, og det er Emma og Moana meget interesserede i. Der er masser af børnefamilier med på dette cruise, og i dag har vi hørt rigtig mange, der snakker dansk – vi hilste på en familie fra Alsønderup.



I spisesalen sidder vi ved et 10-personers bord i **Restaurant Duca d'Orléans**, og der er fine menukort, og man kan vælge mellem 3 – 4 retter indenfor hver hovedgruppe, så en typisk menu består af forret, suppe, pasta, hovedret, salat, ost og dessert. De er flinke til at sætte kander med isvand på bordet. I aften er der Galla-middag, og vi vil møde i jakke og slips. Emma og Moana kan også lide at pynte sig, og de møder med fine smykker og neglelak. Vi planlægger også **at fejre Karins fødselsdag. Det foregik med det danske og svenske flag** ved hendes plads, vi delte i dagens anledning en flaske Ripasso Valpolicella, der var specielt

Galla Menukort, og vi havde en fin middag. Børnene får deres eget menukort. Der var gaver til Karin i form af en fin æske med venezianske bisquets og fine tegninger.

Efter middagen var pigerne til børnedans i diskoteket – der var sjove danse, mange børn fra mange lande og en heftig ballondans. Vi fik set skibets kapel og kasinoet, og vi fik taget gruppefotos af en professionel fotograf. Aftenen sluttede med, at vi så sidste del af **Captains Cocktail Party**, hvor officererne blev præsenteret på scenen, og så startede **aftenens show, der hed "Enchanted Castle"**, og en af de første sange var "Happy Birthday to you", men det var vist til kongen på scenen og ikke til Karin. Der var også trolde og hekse med på scenen. En meget vellykket dag sluttede ved 23-tiden, og der var lagt et par stykker chokolade på sengen og et kort med et ønske om God Nat!

Onsdag d. 18. juli: Mens vi i strålende sol sejlede langs Lilleasiens kyst, var jeg den første i fitnesscentret, da de åbnede kl. 7. Jeg joggede i 14 minutter med en hastighed på 7,3 km/time, og det giver 1,65 km og forbruger 205 kcal. Jeg øger dagligt træningen. **I dag skal vi lægge til i Izmir**, der tidligere hed Smyrna. Byen har næsten 3 millioner indbyggere. Victor Hugo har i digtet "Le Captive" fra bogen "Les Orientales" (1829) omtalt Izmir som en prinsesse. Izmir er Tyrkiets tredjestørste by og næststørste havn. Byens historie er 8500 år gammel. Vort skib lægger til i den lidt nordlige bydel Alsancak, og den centrale bydel hedder Konak. Her er bl.a. et nyere historisk klokketårn med en brønd (en gave fra Kaiser William 2th) og en fin strandpromenade. Byens gamle citadel hedder Kadifekale, det er første gang bygget under Alexander den Store. Basarerne hedder Kemeralti og Kizlaragasi Hani.



I omgivelserne findes mange antikke ruiner f. eks. Pergamon (Bergama) 100 km nord for Izmir; Pergamon havde et af antikkens største biblioteker. Karin og jeg har besøgt det berømte Pergamon-museum i Berlin. I Pergamon kan man stadig se rester af biblioteket, et stort amfiteater, templer for Trajan og Dyonisus, Zeus-alteret og helligdommen for Demeter. Sydvest for Izmir ligger området viet til Asclepius – et antikt helsecenter og/eller hospital. En af de berømte læger herfra hed Galen. Ephesus ligger 75 minutters kørsel syd fra Izmir. Dette område var en meget levende by 1000 år f. Kr. Henriette og Thomas har tidligere besøgt Ephesus. Apostlen Johannes døde i Ephesus. Indsejling til Izmir foregår gennem en 41 km lang og 8 km bred kanal, der hedder Izmir Korfesi. Og udsejlingen

fortsætter mod Strædet ved Dardanellerne. Vi skulle have mulighed for undervejs bl.a. at se øen Lesbos. I byen Cannakale har man på torvet opstillet figuren "Den trojanske Hest" fra filmen "Troja" (2004). Tæt herved findes de antikke ruiner fra Troja. Strædet ved Dardanellerne er meget smalt – få km bredt.

Martin vekslede til 300 tyrkiske Lire (= ca. 700 kr.) i en ATM, og vi kørte i 2 gule taxier til og fra Konak, og fik set klokketårnet med brønden, den lille moske Konak Camii og de mange duer. Vi fik også et indtryk af den lange strandpromenade Kordonboye. Så gik vi en tur gennem basarområdet Kemeralti, kiggede ind i en lokal moske – vi skulle tage skoene af - og drak tyrkisk kaffe eller cola på en fortovsrestaurant. I går vaskede Fred et par af de 3 T-shirts, som han har med – han rullede dem ind i håndklæder for, at de kunne tørre, men så smed værelses-oprydderen dem til vask. Forhåbentlig får han dem tilbage igen... Han fik 2 slips af mig, et med giraffer og et med julenisser. Da vi kom tilbage til skibet fra byturen, spiste vi i cafeteriet, der i dag bød på tyske specialiteter. De store piger var i poolen, inden vi alle gik til kahytterne for at sove til middag. I går var Fred i skibets fitnesscenter og løb 1 time og cyklede 20 minutter.



Vi har 3 indvendige kahytter på 1. dæk tæt ved hinanden. De er udstyret som et normalt pænt hotelværelse. I 2 af værelserne kan ekstrasede hejses ned fra loftet. Det er lidt svært at koordinere aktiviteterne, da der skal tilgodeses mange forskellige behov. Men nu har alle lært at sætte "Forstyr ikke!"-skiltet udenfor døren, når der soves til middag o. lign., og vi mødes også til måltiderne.

Eftermiddagen foregik ved poolen midtskibs – Emma og Moana fik malet fine mønstre i ansigtet, og de dansede merenque med animation-teamet, og Rikke deltog i fitnessundervisning. De andre badede og hyggede sig. Karin og Fred så **5 brandslukningsfly**, der hentede vand i havet og smed det ud inde over land. Vi deltog også i en quiz om 1950'erne, og vi vandt en fin notesbog. Vi var også til Afternoon Tea, og Karin og jeg sad lidt ved poolen på agterdækket, der er forbeholdt voksne. Vi havde fin udsigt til forskellige tyrkiske øer, og vejret var smukt over Det Ægæiske Hav. Vi var forbi Costa Club kontoret og fik opdateret min status, og vi var hos fotografen og købte gårsdagens fotos, som var flotte. Vi missede invitationen til Costa Club Cocktail-party med kaptajnen, da vi ikke havde set invitationen på kahyttens interne Tv. I alle anløbshavnene arrangerer Costa udflugter, men de er ganske dyre, og ligger i prislejet 40 – 120 Euro pr. person, og det kan jo løbe op, når man er 10 personer. Heldigvis klarer vi os fint på egen hånd, og på denne tur lægger skibet til, så man kan komme til centrum af anløbshavnene på gåben.



Menuen i aften bestod bl.a. i forret med lakseterrine, dolphin fish (hedder også mahi-mahi eller dorado) til hovedret og tiramisù til dessert. Alle var ret trætte i dag, så aftenens show kunne ikke rigtig lokke. Heller ikke et senere underholdningsprogram med Arabian Night og arabisk mavedans og midnight buffet ved poolen kunne friste... vi fik endda **en smagsprøve på mavedansen** under middagen – det afslørede, at 2 mænd





gemte sig bag danserindernes tyrkiske dragter. Karin og jeg gik en aftenur på dækket og så en fantastisk flot solnedgang, hvor den røde sol forsvandt i havet. Og så forsøgte vi at læse lidt om Istanbul for at være forberedt til i morgen. Vi fordelte 3 guidebøger om Istanbul imellem os, og skibet har også lidt informationer og kort over de forskellige anløbshavne – det bliver lagt på vores seng om aftenen.

Torsdag d. 19. juli: Jeg var på dæk 11 kl. 6.30 for at se **den flotte indsejling til Istanbul** – man så ind over de kolossale moskeer og paladssområdet Topkapi, og vejret var pragtfuldt. Jeg fotograferede det hele. Jeg kunne i dag ikke klare det jogging program, som jeg havde håbet. I stedet for 16 minutters jogging med en hastighed på 7,4 km/timen, skiftevis gik og joggledede jeg 20 minutter. I går havde Fred været i fitnessrummet, men da var det ganske fuldt. Pigerne prøvede skibets vandruksjebane i går, og Maja fik svømmevinger i Squok Club. I det hele tage ser det ud til, at vi alle forstår at benytte os af alle skibets tilbud.



Karin og jeg var først til morgenmaden, og så kom Rikke og Maja. Men de andre sov længe, og Rikke foreslog, at Karin og jeg startede vores sightseeing, da det godt kunne være endnu længere, inden de andre var klar. Vi mødte Thomas, Henriette og Sara ved elevatoren, da vi gik – Henriette var træt og havde sovet dårligt. Fred, Emma og Moana var stadig i kahytten kl. 9.15, da Karin og jeg tog af sted. Det var fint vejr, og tegnede til at blive en varm dag. Vi **gik mod Galata-broen**, som går over Det Gyldne Horn. Og vi så Den Nye Moske, og



gik igennem Den Ægyptiske Bazar, der også kaldes **Spice Market**. Den ligger i en hvælvet vinkelret bygning, som stammer tilbage til 1500-tallet. Det tog os ca. 2 timer at gå dertil, og vi fortjente et hvil og en Pepsi Cola på en fortovsrestaurant.

Vi fortsatte videre op ad bakkerne mod Sultanamahmet. Det rev i lægmuskler og luftveje. Vi købte billetter til sightseeing i Yerebatan Sarnici, der er et **underjordisk vandreservoir** bygget på Kejser Justinians tid samtidig som Haghia Sophia. Det forsvandt i glemlsen i flere hundrede år, indtil franskmændene Peter Gyllius genopdagede det i 1545. 336 søjler med 4 meters mellemrum bærer det store rum, som var flot belyst, og der var også stemningsfulde lyde fra skjulte højttalere – der var fisk i vandet, og James Bond sejlede rundt hernede i filmen "From Russia with Love". Vi drak en kop kaffe og hvilede benene i den underjordiske "Cisterne Café". Og Karin ringede til Michael.

Som næste sightseeingspunkt valgte vi den store **Haghia Sophia**. Den blev indviet 26. december 537 af Kejser Justinian, der gerne ville demonstrere, at det østromerske rige havde storhed til at tage over efter Romerriget. Kirken blev opført med den største kuppel, der hidtil var konstrueret, og denne rekord holdt i over 1000 år til Peterskirken i Rom blev bygget i 1590. I den mellemliggende periode opnåede Kejser Justinians kirke verdensberømmelse – det blev sagt, at hvis man hængte 100 lys op under kuplen, kunne lysskæret ses af skibe i Bosperus – det skyldtes, at byggematerialet var så tyndt og fint. I kirken opbevaredes mange relikvier f.eks. splinter fra Jesu Kors, Jomfru Maria's slør, den lanse, som gennemborede Jesus på korset, St. Thomas's tvivlende finger og skeletstumper fra utallige helgener. Alt det blev plyndret i 1204, da korsriddere fra det 4. korstog fik idéen, at lægge vejen forbi Constantinobel. De stjal også



bronzefirspandet, der nu er Markuskirken's symbol. I 1453 erobrede Ottomanerne under Mehmet II byen, og ugen efter var kirken omdannet til moske. Religiøse grupper havde forskellige interesser i bygningen, og i 1934 blev den verdensliggjort i form af et museum. Der var kø og ventetid for at komme ind, men det var flot at se – især det 30 meter høje kuppelrum med flotte lysekroner – man kan godt fornemme, at bygningen er meget gammel (1600 år!). Vi så Den **Blå Moske** (Sultanahmet Mosque) udefra, og vi sprang **Topkapi** over.

Vi gik nu nedad til Sirkeci Station. Vi snakkede et par gange med søde unge mennesker, der er iført blå T-shirt, og fungerer som rådgivere for turister. Stationen var **tidligere endestation for Orient Expressen, og restauranten fra 1890 eksisterer**

endnu. Vi spiste frokost der, og fik kebab med svampe og ovnstegte svampe. På restaurantens vægge var der fine billeder af stjernerne fra filmen "Mordet i Orient Expressen" fra 1974. Efter frokosten tog vi en taxi for 15 tyrkiske lire tilbage til Costa Favolosa. Undervejs fik vi et glimt af den store bro, der går over Bosperus. Vi var tilbage på skibet ved 14-tiden.

Skibet har lagt til ved Karakoy lige nord for Det Gyldne Horn. Og der er mange mennesker og meget trafik i byen. Det anslås, at der bor 6 millioner mennesker i Istanbul, der tidligere hed Nova Roma, Byzanz og Constantinobel. I det gamle byzantinske rige var der i alt 107 kejsere – kun 34 af dem døde af naturlige årsager, yderligere 8 blev dræbt i krige, 65 blev tvunget fra tronen, og intriger og mord var hyppige. Man var faktisk tvunget til at myrde, blinde eller lemlæste sine konkurrenter, for ikke selv at risikere samme skæbne. Brodermord var en af de første opgaver, som en nyudnævnt kejsere påtog sig. Garrottering var populært. Senere kunne potentielle kandidater til tronen blive indespærret på livstid.

Vi var meget trætte i benene efter byturen og hvilede lidt i middagsstunden i vor kahyt, og kl. 15.30 gik vi op i cafeteriaet og fik en kop eftermiddagskaffe. Og så var vi en tur rundt på skibets forskellige dæk, og beundrede udsigten over Bosperus og Det Gyldne Horn. Der var en intensiv trafik af skibe, og et skib lagde sig ved Costa Favolosa og leverede dieselolie til os. Senere på eftermiddagen deltog vi i **en historisk quiz**, og vi vandt. Men der var kun 2 deltagende hold, så man kan sige, som der engang stod i



den russiske avis Pravda: "Vor store leder Khruzjov har i Kreml spillet en flot og spændende bordtenniskamp på højt plan mod den store amerikanske fjende Præsident Kennedy. Heldigvis kom vor store leder ind på en flot 2. plads, mens Kennedy kun blev nummer næstsidst!". Præmien var en Costapung, og den gav vi til Sara. Vi fortsatte med en anden gættekonkurrence, der hed "True or False". Her tabte vi til et italiensk par.

De øvrige var kommet lidt senere af sted på bytur, og kom først tilbage til skibet ved 16.30 tiden. De havde kørt sporvogn ind til centrum, og havde besøgt Hagha Sophia Moskeen, Den Blå Moske og Topkapi. Fred havde været i cisternerne, og de havde også besøgt basarerne. Sara var blevet beundret af mange



forbipasserende. Alle var trætte efter byturene, men vi havde da overskud til et spil Sorteper i vor kahyt, og Maja tissede i vores seng. I aften var der "Italian Dinner" i restauranten, og Veneziansk Karneval senere på aftenen.

Karin og jeg var alene ved vort bord i restauranten, hvor temaet var "**Italian Night**". Vi delte en flaske hvidvin, og undervejs underholdt tjenerne med populære italienske sange som "That's amore", "O Solo Mio", "Volare", "Funiculi, Funicula", "Americano", etc., og de lykkes med at få stemningen op. Det italienske publikum er letfængeligt, der danses mellem bordene, synges med på sangene, og der laves lange conga-lines gennem hele restauranten. Resten af familien valgte at spise i cafeteriaet, for at pigerne kunne nå at se

aftenens første forestilling i teateret – den hed "Vibrations", og var vellykket med veloplagt dans, sang og musik. Karin og jeg var også trætte, og vi skippede aftenens anden forestilling, og vi gik heller ikke til veneziansk karneval i Grand Palatino Bar kl. 23. Vi gik til ro og sov godt. Atter en vellykket dag.

Fredag d. 20. juli: jeg er oppe hver morgen kl. 6, og skriver lidt på dagbogen. Og kl. 7 står jeg klar, når dørene til fitnesscentret åbnes. I dag kom jeg endda en time for tidligt, da jeg ikke lige havde tænkt over, at vi havde krydset en tidszone. På dækket var 6 søfolk allerede før kl. 6 i gang med at spule rent. I cafeteriaet serveres Coffee for Early Risers kl. 6,30. Og det ser igen ud til fint vejr. Jeg gennemførte 16 minutters jogging med en hastighed på 7,4 km/timen – dog med 2 gå-pauser undervejs. Rikke var også i fitnessrummet og løb 30 minutter og lavede mavebøjninger. Der var 20 personer i fitnessrummet mellem kl. 7 og 8 – det svarer til 0,6 % af det samlede passagerantal. Der var hvide skumtoppe på bølgerne, og vi passerede flere græske øer. Vi fik besøg i vor kahyt af 4 søde børn, der havde sovet godt. Karin og jeg kom som de sidste til morgenmaden i dag.



I dag er det **en hel dag på havet**, og der er mange mennesker på soldækkene. Jeg var tidligt i poolen, og vandet var koldt. De andre var i poolen lidt senere, og de prøvede også vandruksjebanen. Henriette, Thomas og Sara var i børnevandlandet. Vi lå nogle timer i solen. Emma var i børneklubben og lavede et skib. Vi havde alle aftalt at spise frokost i den store restaurant, og nu har vi lært at bestille fra menukortet – f.eks. blev der i dag bestilt 2 hovedretter. Og på pooldækket var der frokost med fråseri i rejer og middagsunderholdning, hvor de forskellige personalegrupper skulle præsenteres.

Om eftermiddag var der underholdning: "Børn versus de Voksne": børnene fra Squok-klubben konkurrerede med deres forældre i 2 lege: tiger, abe, panda (svarer til papir, sten,



saks) og siddende ballondyst. Le Bambini vandt det hele. Vi var med Rikke til quiz i viden om film. Der var også lektion i Samba, Fitness Class (bums, legs, tums) og et Party Game: Tutti Frutti. Vi har foræret både Thomas og Rikke hver sit meget store badehåndklæde fra Royal Caribbean Cruise Line. Efter dette cruise fortsætter Rikke og familien på først en uges campingferie i Kroatien på øen Krk og derefter en uge på camping ved Gardasøen. Henriette har også endnu en uges ferie, som de holder hjemme. Og så har de købt en uges charterferie til Tyrkiet i uge 41 (omkring d. 6. oktober).

Vi sejler 21,5 knob gennem de græske øhav, og temperaturen er 26°. Kl.15 befinder vi os lige syd for Peloponnes.

Vejret er pragtfuldt, vi ser land på højre side, og vi var med Emma, Moana og Rikke til Afternoon Tea med kager. Pigerne havde i Squok Club deltaget i skattejagt, og i aften skal de i diskoteket med Pirates in the Caribbean. Og så gik de i poolen, da Fred kom fra middagssøvnen med Maja. Fred var også 1 time i fitnesscentret, mens Maja sov til middag – Rikke og Fred deler middagssøvnen mellem sig, så der bliver til både børnepasning og fitness.

I aften er der igen **Galla Middag**, hvor vi møder i jakke og slips. Emma og Moana kan godt lide at stadse sig op. Det hedder "Farewell Gala Dinner", og er igen med eget menukort. Vi havde bestilt dagens tilbud på hvidvin, og restaurantchefen forærede os en flaske rødvin –





Barbara fra Piemonte. Der blev også serveret et glas Prosecco, og til festlig musik svingede vi med de hvide servietter, og dessertkagen med fyrværkeri blev båret ind. Vi blev fotograferet med vor søde philliphinske tjener Inez Jeminez

Og i teatret var der et underholdnings-program, som hedder "Ice & Fire" med skøjtøbere og akrobater, der lavede kunstner i lange gardiner. Og der var meget farvestrålende laserlys. Vi havde købt 2 lodsedler til et lotteri om en ny cruiserejse, men vi vandt ikke. Vi gik i seng kl. 23.

Senere på aftenen bliver der

demonstration af udkæring af figurer i store isblokke, midnatsbuffet og kåring af Mr. Favolosa – plus naturligvis masser af musik – der er om aftenen levende musik på mindst 9 lokaliteter på skibet. Endnu har vi ikke set en eneste beruset person ombord, ej heller nogen, der er overdrevent feststemte eller vilde.

Costa Favolosa er 290 meter langt, 35 meter bredt, er bygget i 2011, har 17 dæk og en masse elevatorer fordelt på 3 elevatorårne. Skibet er bygget og indregistreret i Italien.

Der er kapacitet for 1110 besætningsmedlemmer og 3800 passagerer. Der er mindst 4 køkkener. Cruising speed er 19 knop. Der er 2 store 2-etagers restauranter på dæk 3 og 4, et meget stort cafeteria på dæk 9 og nogle specialrestauranter. Der er 3 poolområder og et for børnene. Og der er et animationsteam, der holder gang i underholdningen dagen lang. Der er 12 barer, mange fotografer, kapel og heltidsansat præst, flere læger og sygeplejersker, spa center, fitness center, golf club, bibliotek, 4-D biograf, bibliotek, sportsområder, vandrutsjebane, butikker, stort kasino, chokoladebar med chokoladefontæne, stor central hall med glaselevatorer 10 etager opad, børnediskotek, Teen Zone, Squok Club, Internetstation, kæmpe udendørs Tv-skærm og meget andet.

Lørdag d. 21. juli: mit mål i dag var at løbe 18 minutter med hastigheden 7,5 km/time. Det lykkede ikke helt ved morgentræningen, hvor jeg kun klarede den halve strækning, men så må jeg jo bare prøve igen senere. Vi spiste morgenmad sammen, men Fred, Moana og Emma kom først til morgenmaden kl. 9.30. Formiddagen blev brugt til solbadning, - det er utroligt, at skibet har liggestole og håndklæder nok til alle passagererne. Vi er ved at blive pænt solbrune. Og så er der undervisning i fitness og latin dance på pooldækket – her deltager Emma og Moana – og Fred var i vandet og i jacuzzi med pigerne: der er 2 quiz for de ældre: How much do you know about Costa? Her vandt vi et armbånd til Sara – vi havde kun 1 rigtigt svar! Og så deltog vi i quiz om Shows and Musicals. Indsejlingen til Dubrovnik var flot – smukt kystlandskab i



varmedisen. Vi så figurer hugget i is på 9. dæk, inden vi spiste frokost.

Vi ankommer i dag kl. 12 til Dubrovnik, der er en meget smuk og velbevaret middelalderby med bevaret bymur. Den er på Unescos World Heritage list. Vi ligger for anker ud for byen, og man fragtes ind med tender boats. Der bor ca. 42.000 mennesker i byen. I middelalderen hed byen Ragusa og var handelsmæssigt konkurrent til Venedig og de andre kystbyer langs Middelhavet. Man havde tidligt moderne love f.eks. et sundhedsvæsen fra 1301, et apotek fra 1317 (det fungerer stadig!), et fattighus fra 1347, et karantænehospital (lazarete) fra 1377. Slavehandel blev forbudt i 1418 og et børnehjem åbnede i 1432. Et 20 km langt



vandforsyningsystem blev konstrueret i 1436.



Valentines dags frieri. Og skibets præst tilbyder i skibsavisen "Today", at man i dag kan skrive sig op til at bekræfte sit ægteskabsløfte i skibets kapel.

Vi blev fragtet ind til Dubrovnik i skibets redningsbåde, der var hejset ned. Hver tender rummer 150 personer. Der lå et par andre flotte skibe bl.a. 2 Starclippers. Bymuren var imponerende, og også byen lå smukt, og havde i bykernen meget maleriske gader. Det var meget velholdt og meget turistpræget. Vi gik tværs igennem byen til Pile Gate, og så skulle Karin og jeg passe Moana, Sara og Maja, mens resten gik en tur på bymuren. Maja sov, mens vi andre satte os på en café i skyggen og fik en is. Vi var også inde og se det gamle apotek i fransiscanerklostret. Udsejlingen fra Dubrovnik var meget spektakulær – vi passerede ganske tæt på den gamle by.

Vi fik importeret alle Freds fotos og film ind i Karins computer, da han ikke havde tilstrækkelig lagerplads til deres fortsatte rejse. Aftenens middag stod også i



Dubrovnik var udsat for et meget stort jordskælv i 1667, hvor over 5000 indbyggere omkom. I 1806 overgav man sig til Napoleons hær, for at få ende på en månedslang belejring af den russisk-montenegrinske flåde, der havde sendt over 3000 kanonkugler ind over byen. I 1991 blev byen belejret i 7 måneder af JNA (Yugoslav People's Army). Serberne ønskede byen frigjort fra Kroatien. Byen blev ramt af sammenlagt 650 artillerigranater, og det samlede dødstal var 114. Byen var færdigrestaureret i 2005. Byen er stolt af Arboretum Trsteno fra før 1492, der er det ældste arboret i verden. Og det gamle apotek fra 1317 findes ved Little Brothers Monastery. CNN har udnævnt Dubrovnik til en af verdens 10 flotteste middelalderbyer og på Top Ti listen over byer, der er velegnede til et eventyragtigt St.

afskedens skær – det afsluttedes med melodierne "Time to say good-by" med Elaine Page og Andrea Bocelli og Frank Sinatra's "I did it my way", og tjenerne hilste med levende lys. Det var også en fin menu – som sædvanlig. Pigerne havde fundet et hjørne at lege i. Senere kunne pigerne røre sig til musik i en af barerne, og Fred fik en farvestrålende drink. Pigerne skulle i Squok Club og veksle nogle indtjente penge. Alle var glade og velfornøjede. Karin fik et gruppefoto med personlige og smukke ord fra alle.

Affenens show i teatret hedder "I have a Dream", og er personalets amatørtaleshow. Der var fin underholdning og fin stemning i salen med dans, musik, sang og medvirken af publikum – specielt da vi sluttede med at synge og danse til "YMCA". Sara, Henriette og Thomas fik ikke set det – de gik i seng. Og senere var der også et talent show for gæster, der havde meldt sig til det. Og så skal kufferterne pakkes og sættes udenfor døren ved midnatstid – så bliver de transporteret i land for os. På kahytens Tv kan vi bl.a. se vores regning og lytte til musik – vi hører Gerswin's "An American in Paris" og Mozart. Et omfattende spørgeskema om vor tilfredshed skulle også udfyldes og afleveres.

Søndag d. 22. juli:

Jeg var oppe før 6, og nyde morgenens fred og ro i cafeteriet med en kop kaffe. Der var en smuk solopgang over Adriaterhavet. Om natten fik vi regningen, og jeg var nede ved receptionen og spørge om, der manglede noget rabat til Costa Club medlemmer, men det viste sig, at der kun gives 20 % på køb af hele drikkevarepakker. Vores regning blev på 235 Euro, Thomas måtte af med 170 Euro og Rikke 105 Euro. Betalingen foregår automatisk via kreditkortet. Da vi havde transfer med bil kl. 10.40, og skibet først kom i havn kl. 10, kunne vi ikke lade vores bagage bringe i land, men valgte selv at tage det med. K aptajnen informerede om, at vi ville begynde indsejlingen til Venedigs



havn kl. 8.15 ved Sabbioni Point. Vi skulle via Canal San Nicolò og St. Marcus Canal, så vi kunne se Markuspladsen på højre side. Endelig skulle vi via Giudecca Canal til Venice Maritime Station. Vi forlod kahytten kl. 8, og fik sagt farvel til den flinke cabin steward Putu fra Philipinerne.

Morgenens motion gik ikke helt som planlagt, selv om jeg var i fitnessrummet, da de åbnede kl. 7. Men jeg klarede ikke at nå mit mål om at kunne jogge i 20 minutter. Jeg bliver alt for forpustet, og knæene ømmer sig. Men jeg fortsætter derhjemme. Fred havde i går været til fitness og cyklet i 40 minutter.

Morgenmad fik vi på 9. dæk, og nu var der rigtigt mange mennesker. Rikke og Fred fik lavet en lille frokostpakke. Der var arrangeret garderobe for

håndbagagen på 5. dæk. Vi gik ud på agterdækket for at se indsejlingen gennem Venedig. Det var pragtfuldt vejr. En slæbebåd blev fastbundet til bagenden af skibet, og hjalp med manøvreringen gennem de relativt smalle kanaler. Vort skib var højere end de fleste bygninger i Venedig. Vi passerede lige forbi Dogepaladset og Markuspladsen. Ud til vandet ligger den flotte strandpromenade Riva degli Schiavoni med kirken La Pietà, hvor Antonio Vivaldi (1678 – 1741) gav koncerter med de forældreløse piger, som han var korleder for. Han blev kaldt "den røde præst", fordi han var rødhåret. Hans nok mest berømte værk er "De 4 årstider". Marco Polo var født i kvarteret omkring Rialtobroen.

The Triumphal Quadriga or Horses of St Mark's is a set of bronze statues of four horses, originally part of a monument depicting a quadriga (a four-horse carriage used for chariot racing), which have been set into the facade of St Mark's Basilica in Venice, northern Italy, since the sack of Constantinople in 1204.

The sculptures date from late classical antiquity and have been attributed to the **4th century BC Greek sculptor Lysippos**, although this has not been widely accepted. Although called bronze, analysis suggests that as they are at least 96.67% copper, they should be seen as an impure copper rather than bronze. The high tin content increased the casting temperature to 1200-1300 °C. The high purity copper was chosen to give a more satisfactory mercury gilding. Given current knowledge of ancient technology, this method of manufacture suggests a Roman rather than a Hellenistic origin.

It is certain that the horses, along with the quadriga with which they were depicted were long displayed at the Hippodrome of **Constantinople**; they may be the "**four gilt horses that stand above the Hippodrome**" that "came from the island of Chios under Theodosius II" mentioned in the 8th- or early 9th-century Parastaseis syntomoi chronikai.^[5] They were still there in 1204, when they were **looted by Venetian forces** as part of the sack of the capital of the Byzantine Empire in the **Fourth Crusade**. Shortly after the Fourth Crusade, **Doge Enrico Dandolo sent the horses to Venice**, where they were installed on the terrace of the façade of St. Mark's Basilica in 1254. Petrarch admired them there. In 1797, **Napoleon had the horses forcibly removed** from the basilica and carried off to Paris, where they were used in the design of the **Arc de Triomphe du Carrousel** together with a quadriga,

In 1815 the horses were returned to Venice by Captain Dumaresq. He had fought at the Battle of Waterloo and was with the allied forces in Paris where he was selected, by the Emperor of Austria, to take the horses down from the Arc de Triomphe and return them to their original place at St Mark's in Venice. For the skillful manner in which he performed this work the Emperor gave him a gold snuff box with his initials in diamonds on the lid. The horses remained in place over St. Marks until the early 1980s, when the ongoing damage from growing air pollution forced their replacement with exact replicas. Since then, the originals have been on display just inside the basilica.

Farvel – Arrivederci! Vi fik sagt farvel til Rikke, Fred, Moana, Emma og Maja, der skulle i land senere end os. Mon Fred huskede at få sin lommekniv med hjem? Vi ventede lidt på chaufføren, der bragte os til lufthavnen, hvor der var mange mennesker. Jernbanedæmningen ud til Venedig blev bygget i 1846. Vi fik lidt pizza i lufthavnsrestauranten, inden vi checkede ind til Swiss Air. Køerne til sikkerhedskontrollen var lange, og de lokale lufthavnsmyndigheder gav på plakater deres utilsørede mening til kende om, at det var centralregeringen og bureaukraterne i Rom, der havde skylden. I lufthavnscafeteriet fik Karin og jeg en kop kaffe, og sad ved siden af en falkoner fra lufthavnens "Bird Security Control".

Flyrejsen hjem gik fint – flyene var stopfulde, og Sara er blevet en rutineret flypassager, der nyder turen, og får tiden til at gå med underholdning på iPad. Og hun fik legetøj af flypersonalet, og fik lov at kigge ud i flyets cockpit. Vi tog toget til



Klampenborg station, hvor Michael og Dorte hentede os i bilen. Karin tændte et lys for Kerstin, da vi kom hjem – det er i dag1 år siden, hun døde. Karin tændte også et lys for hende i kirken i Bari.

Økonomisk set er cruiseferie nok en halvdyr ferieform, men undertiden kan selve cruiset fås billigt, f. eks. hvis man bestiller meget tidligt, vælger lavsæson og/eller er heldig med specielle tilbud. Vi gav sammenlagt 47.000 kr. for 10 personer, heraf 4 børn, 3 indvendige kahytter og 5 flybilletter fra København til Venedig t/r. Det fordeler sig med ca. 16.000 kr. til Karin og Martin, ca. 11.000 kr. til

Rikke med familie og ca. 19.000 kr. til Thomas med familie. Så tilkommer et fast dagligt beløb i drikkepenge. Andre eventuelle ekstraudgifter er udflugter og drikkevarer, som kan eskalere meget hurtigt. Vi har på dette cruise ikke deltaget i organiserede udflugter, og vi har i alt kun købt 4 flasker vin – dertil har vi som gaver fået 2 flasker italiensk champagne leveret i kahytten, og en flaske rødvin fik vi af restaurantchefen. Men en cruiseferie kan naturligvis også blive meget meget dyr bl.a. afhængig af valg af skib, mål for cruiset, antal uger og valg af kahyt.

Og nu er vi hjemme igen, og har lige i Tv hørt om Danmarks største spejderlejr i Holstebro, og at København er et stort og vellykket nordeuropæisk center for cruiseturisme, som er i kraftig tilvækst. Vi nyder morgenmaden og formiddagskaffen, lytter til Vivaldi på Cd-afspilleren, og arbejder med beskrivelsen af vores dejlige cruiserejse, og scanner menukort og billeder ind. Og Rikke ringede til morgen fra campingpladsen på Krk, hvortil der havde været 7½ times bilrejse, og de havde haft stor glæde af bil-tv-skærmene til børnene. De havde fået en bøde på 150 euro i Slovenien pga. manglende betalt vejmærke, deres luftmadrasser var punkterede, og teltet havde næsten blæst væk i nat, men ellers gik det godt. Og da vi pakkede vores håndbagage ud, fandt vi en fyldt vandflaske, så sikkerhedskontrollen er måske ikke så sikker, som man tror. Og så ringede jeg til Steinar og Thomas, som begge meldte alt vel. Og Lissa svarede ikke telefonen, men så prøver vi igen senere. Karin ringede til MyCruise og takkede for hilsende til fødselsdage. På cruiset har vi tilbagelagt følgende etaper: Venedig – Bari: 325 sømil, Bari – Katakolon: 308 sømil, Katakolon – Izmir: 396 sømil, Izmir – Istanbul: 293 sømil, Istanbul – Dubrovnik: 896 sømil og Dubrovnik – Venedig: 317 sømil. Hele turen har været på 2535 sømil (1 sømil = 1,852 meter). Vi havde kahytterne 1306, 1310 og 1322, der lå tæt på hinanden.

Har vi opnået, hvad vi ville? Ja:

1. En lille familie, der bor langt fra hinanden, har haft lejlighed til at **være sammen** i en længere periode. Vi synes, at det er vigtigt, særligt for børnene, som gerne skulle lære hinanden rigtig godt at kende.
2. Vi har **oplevet cruiseferieformen**, og alt hvad det indebærer på godt og ondt.
3. Vi **har stiftet bekendtskab med 4 lande** og nogle **kendte europæiske byer**.
4. Vi har indtrykket af, at alle 10 deltagere i rejsen **har været glade hver dag**, og alle har befundet sig godt.
5. Det har været meget dejligt for bedsteforældrene at være sammen med børn og børnebørn.
6. Børnene har formodentlig fået **mange indtryk og oplevelser, som kan bidrage til en kvalificeret opdragelse**. Der har været mange daglige tilbud til børnene, og det er gået fint at have børnene med til måltider i den fine restaurant. Der var rigtig mange børnefamilier med på dette cruise.
7. Vi har fået **fælles ferieoplevelse** og **fælles minder**.
8. Men det har også været en individuel ferie, hvor man i til visse tider har været engageret i selvvalgte aktiviteter – man har altså **ikke været tvunget til at være sammen hele tiden**.
9. Vi fik **fejret Karins 70 års fødselsdag** på en meget pæn måde.
10. Jeg har desværre ikke nået op på at kunne jogge i 20 minutter – men jeg startede også først træningen i jogging d. 11. juli.
11. Vi tror ikke, at vi har taget specielt meget på i vægt trods de mange fristende buffeter og den gode restaurantmad. En kontrol på vægten efter hjemkomsten viste, at det passede - samme vægt som før afrejsen.



St. Thomas's tvivlende finger malet af Caravaggio (1573 – 1610). Maleriet findes på slottet Sanssouci i Potsdam

Costa Land menü





Today

the daily programme



Eng

The Costa Favolosa has full wireless Internet coverage

Costa Favolosa

Venice (PORTO MARGHERA)

Sunday 15th July 2012

Sunrise: 5.33am
Sunset: 8.53pm

Temperature: Min. 20°C - Max. 27°C
Sea: smooth ~

WELCOME ONBOARD!

Captain **Alfredo Romeo** and his Crew welcome all our guests!

Senior Officers

Staff Captain
Chief Engineer
Staff Engineer
Ship's Doctor
Safety Officer
Environmental Officer
IT Officer
Chaplain
Entertainment Department
Cruise Director
Asst. Cruise Director
Chief Adult Animator
Chief Children Animator
English-speaking International Hostess

Nicolantonio Palombella
Francesco Iuorio
Gianni Cuboni
Antonio Isaja
Nicola Scotto di Covella
Antonio Cunsolo
Daniele Mazziotti
Mons. Rodolfo Soccio

Ciro Tortora
Eugenio Tripi
Vania Ceglie
Omar Angelucci
Julia Rordilla

Hotel Management

Hotel Director
Director of Services
Administrative Director
Maitre D'Hôtel
Executive Chef
Housekeeping Manager
Bar Manager
Guest Service Manager
Guest Relation Manager

Excursion Office

Tour Manager

Alessandro Marossa
Giampaolo Scarfì
Henry Soncini
Salvatore Spinelli
Massimo Molinaro
Robles Moises
Vincenzo Fiengo
Carla Giovannelli
Maria Esther Chong

Ilaria Bozzano

Our Captain Alfredo Romeo Informs You:

5.30pm ALL ABOARD!

6.00pm The Costa Favolosa sails for **BARI** (325 nautical miles)

Our Agency

TOSITTI & CAMBIASO-RISSO s.r.l.
SANTA MARTA, PUNTO FRANCO,
FABBRICATO 16 - 30123 - VENEZIA

EMERGENCY TELEPHONE NUMBER

☎ +39 041 271 2650 / +39 041 271 2555

Navigational Highlights

Costa Favolosa will leave the port of Malamocco at around 6.00pm and head towards Bari. We will depart from Malamocco (situated in between the islands of the "Lido" and "Pellestrina"). It is impossible the sail along the Venetian Giudecca canal, St. Mark's and San Nicolo. This is because during the third Saturday and Sunday of July a day known as "Festa del Redentore" takes place in the city of Venice. The event was established in 1576,

after the city was struck by a terrible plague. The "church of the Redentore" (situated on the island of Giudecca) was constructed in this honour and every year during this celebration, the area of the Giudecca canal that connects Venice to the island on which the church is situated, is used for the event, rendering it impossible to pass through. Costa Favolosa will sail along the Adriatic sea heading south-east towards Bari.

GENERAL EMERGENCY DRILL

Today at approximately 5.30pm, an Emergency Drill will take place to show all guests the safety procedures in case of an emergency. Attendance at this drill is **OBLIGATORY** for all guests who embarked in the port of **VENICE**. Upon hearing the general emergency signal (seven or more short blasts of the ships' siren followed by one long blast), go to your cabin, put on your life jacket, **take your RED EMERGENCY DRILL CARD** and go to your Muster Station, following the instructions of our onboard personnel.

By participating in the drill exercise you will know the instructions to follow and what to do in the event of a real emergency. **DURING THE DRILL ALL ONBOARD SERVICES WILL BE TEMPORARILY SUSPENDED.**

Please ensure you attend the drill wearing appropriate clothing in consideration that the drill will be completed on our external decks. Thank you for your collaboration.

3.30pm - Moliere Lounge, Deck 5 Tivoli

WELCOME ABOARD PRESENTATION

IMPORTANT INFORMATION ABOUT LIFE ONBOARD, SHIP SERVICES & THE RECOMMENDED SHORE EXCURSIONS with your English-speaking International Hostess **JULIA** (The presentation will be repeated on channel 25 of your in-cabin TV.)

SPECIAL OFFER: ALL INCLUSIVE DRINKS PACKAGE

ADULTS: Only €16.96 per person / per day! (+15% service charge)

Open Bar plus a selection of wine, water, beer, soft drinks in the Restaurant and Self Service Buffet

CHILDREN (4-17 years): Only €8.70 per person / per day! (+15% service charge)

To purchase this package we wait for you at the **GRAND BAR PALATINO, Deck 5 between 12.30pm and 6.30pm**

YOUR DAY ONBOARD

EXCURSION OFFICE

7.30am-8.45am / 4.00pm-7.30pm
Atrio dei Diamanti (Central Hall)
Deck 3 Hermitage
**VERY LAST CHANCE TO
BOOK YOUR EXCURSIONS FOR
IZMIR AND ISTANBUL!**
You can also book via the Multimedia Totems
situated on decks 3, 5 & 9

PORT LECTURER

Practical touristic information regarding
ports of call and local shopping with your
Port Lecturer Francesco.
6.00pm-7.30pm
Atrio dei Diamanti (Central Hall)
Deck 3 Hermitage
(opposite the Excursion Office)
*Take home with you the most beautiful memo-
ries of your cruise. The DVD 'Panorami
d'Oriente' is now on sale for only €20.00!*

COCKTAIL OF THE DAY

PLANTER'S PUNCH
Rum, pineapple, lemon, orange juice and
grenadine €6.00
Also available in the XL glass at just €6.75!

BAR SPECIAL

SUPERIOR WINES
Terre Alte doc Colli Orientali del Friuli
'Livio Felluga' (Friuli, Italy) €48
Cervaro Castello della Sala
'Antinori' (Lombria, Italy) €48
I Sodi di San Niccolò IGT 'Castellare di
Castellina' (Piemonte, Italy) €45
Barbaresco doc 'Fontanafredda'
(Piemonte, Italy) €33
(+ 15% service charge)

EXTRA! ALL INCLUSIVE PACKAGES

Option 1 - Price: €16.96 per person, per
day + 15% service charge
Option available to all passengers over 18
years of age. Package includes:
Restaurant: House wine, mineral water,
soft drinks and draught beer
Bar: a selection of alcoholic and non-alco-
holic drinks (mineral water, soft drinks,
draught beer, house wine and a selection
of cocktails).
Option 2 - Price: €8.70 per person, per day
+ 15% service charge
Option available to all passengers be-
tween 4-17 years old. Package includes:
Restaurant: mineral water and soft drinks
Bar: a selection of non-alcoholic drinks
(mineral water, soft drinks and virgin cocktails).

BELPHÉGOR 4D CINEMA

3.30pm-6.30pm / 8.30pm-12.30am
Deck 5 Tivoli
Tickets on sale via the MULTIMEDIA TOTEMS.
(Minimum age: 6 years)

GOLF CLUB

2.00pm-6.00pm / 7.30pm-9.00pm
Deck 12 El Prado (Minimum age: 10 years)
Please reserve your time with Jonathan,
our onboard Golf Pro in advance via the
Multimedia Totems.

Good Morning

9.00am Morning Walk *Meeting Point: Sports Court, Deck 12 El Prado*
9.30am Fitness Class: Wake up in harmony *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
10.00-11.00am Books and games at your disposal *Della Rosa Library, Deck 5 Tivoli*
10.30am Let's Play Dominos! *Della Rosa Library, Deck 5 Tivoli*
11.15am Game: Throw the Dice *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
1.00pm **BYE BYE GREECE! LET'S DANCE THE SIRTAKI**
Lido dell'Ondina, deck 9 Villa Borghese
2.30pm Smile, it's good for you! - Come and see how you can get a radiant smile with
our onboard Teeth Whitening Treatment *Spa, Deck 11 Luxembourg*

Good Afternoon

3.00pm The Five Minutes Miracle Make-Over - Find out about our magical powder for
a makeover in 5 minutes only! *Spa, Deck 11 Luxembourg*
3.30pm Animator's Challenge *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
4.00pm Beautiful hands, feet and nails - Learn how to take care of your hands and
feet in this informative session. Remember, our hands always show our true
age, take care of this NOW! *Spa, Deck 11 Luxembourg*
4.00pm Fitness Class: Abs *Spa, Deck 11 Luxembourg*
4.00pm Let's Play Double's Tennis! *Sports Court, Deck 12 El Prado*
4.00pm PRIZE DRAW FOR THE 'BIGGEST SPENDER' in collaboration with
the Excursion Office *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
4.00pm Dance Lesson: Salsa *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
4.00-5.00pm PREPARATION FOR CARNIVAL: LET'S DECORATE MASKS (Mask €5.00)
Lido dell'Ondina Balcony, Deck 10 Escorial
4.30pm Game: Mission Impossible *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
5.00pm Swarovski Fashion Show *Grand Bar Palatino, Deck 5 Tivoli*
5.00pm Group Dances *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
5.00pm Burn Fat Faster - Teach your body to do what YOU want it to do....
Burn that fat! *Spa, Deck 11 Luxembourg*
5.15pm Fitness Class: Toning *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*
5.30pm Argentine Tango Dance Lesson with Thiago *Grand Bar Palatino, ponte 5 Tivoli*
5.45pm Fitness Class: Stretching *Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese*

Hospitality Desk

5.15pm-6.15pm - Grand Bar Palatino, Deck 5 Tivoli
Your English International Hostess SAYURI is available for your questions, any assistance you may
need or even just a friendly chat!

COME SIGN UP FOR A FREE GALLEY TOUR!

Come to the Hospitality Desk between 5.15pm and 6.15pm to sign up for FREE guided tour
of the Costa Favolosa's main kitchen, led by your hostess Sayuri. Sign up while spaces last!

LET'S PREPARE FOR THE BIG EVENT: THE VENETIAN CARNIVAL!

On Thursday we will celebrate a big Venetian Carnival Party!
For this event you can rent a real Venetian costume or decorate a real atelier mask.
All guests who rent a carnival costume will receive
a complementary behind the scenes visit of the Costa Favolosa Kitchen.
4.00pm-5.30pm - Central Pool, Lido dell'Ondina Deck 9 Villa Borghese:
Costume-Fitting Atelier

FOR ALL YOUR FUTURE BOOKINGS CRUISE SALES AGENT

Our Cruise Sales Agent Silvia is available to book all your future cruises from 6.00pm to 9.30pm in
the Atrio dei Diamanti (Central Hall), Deck 3 Hermitage

WELLNESS CENTRE

Spa: 8.00am-10.00pm - Deck 11 Luxembourg ☎ 0151

FACE AND BODY SENSATION

25 minutes Hot Stones Back Massage +
25 minutes Hydrating Facial
50 minutes for only €119

8.00am - Pilates (€12) / 5.30pm - Spinning (€12)

PHOTO SHOP

3.00pm-11.00pm - Deck 4 Versailles

The Cruise DVD with
all the most beautiful moments of the cruise:
An exclusive DVD featuring all the wonders of the Costa
Favolosa, 'The Ship of Fairytales'.
Pre-order your copy now and receive a
fantastic 20x30 photo of the Costa Favolosa for FREE!

EVENING ENTERTAINMENT

Good Evening

DRESS CODE: GALA/FORMAL

Hortensia Theatre

Deck 3 Hermitage, Deck 4 Versailles and Deck 5 Tivoli

8.00pm

Show for guests with the 2nd Dinner Sitting
(Before dinner)

9.45pm

Show For guests with the 1st Dinner Sitting
(After dinner)

Your Cruise Director

CIRO

presents



The first ice skating show
onboard a Costa ship!

'Ice & Fire'

An imaginary journey through the elements of life,
discovering the deepest emotions of the soul

starring Ice Skaters Anastasia and Vladislav
and Acrobats Maxi and David

For the safety of the performers and to guarantee the quality of the special effects,
the use of flash photography and video cameras with auxiliary light is not permitted.
We request that you switch off your mobile phone before the beginning of the show.

11.00pm *Dedicate a song* with Vince

Piano Bar Camelot, Deck 5 Tivoli

11.15pm - Grand Bar Palatino, Deck 5 Tivoli

The Election of Mr. Favoloso

with the Animation Team

Midnight - Lido dell'Ondina (Central Pool), Deck 9 Villa Borghese

A 'FAVOLOSA' NIGHT

An evening with...

ICE CARVING,

THE EXECUTIVE CHEF'S BUFFET

with the Galley Team,
the Animation Team, music from The Black & White Band

and followed by...

Latin Night

MUSICAL ENTERTAINMENT

► *Atrio dei Diamanti (Central Hall),
Deck 3 Hermitage* 6.00pm-12.30am

Piano bar with the Jazzystic Duo
and Steven

► *Grand Bar Palatino,
Deck 5 Tivoli* 6.30pm-1.30am

Dancing music with Antonio and
La Pop Corn Band

► *Molière Lounge,
Deck 5 Tivoli* 10.30pm-12.30am

Dancing music with the Sunrise Duo

► *Pompadour Lounge,
Deck 5 Tivoli* 6.30pm-12.30am

Music with Aurora

► *Piano Bar Camelot,
Deck 5 Tivoli* 8.00pm-1.30am

International Music with Vince

► *Caffetteria Porta d'Oro,
Deck 5 Tivoli* 6.30pm-12.30am

Music with Los Paraguayos

► *Club Favolosa,
Deck 11 Luxembourg* 7.30pm-10.30pm

Music with the Pianist Peter Agardi

► *Disco Etoile,
Deck 4 Versailles* 12.30am-...

with DJ Marco

The musical programme could be briefly
interrupted by short technical intervals.



From ancient times to present day,
the explorations of courageous men
have carried them to the most
remote corners of the world.

The Costa Collection store offers a
limited series of objects created for
travel, inspired by these places.

09.00am-11.00pm - Deck 5 Tivoli

TEEN ZONE (13-17 years)

10.35am - Arts & Crafts

Teen Zone, Deck 10 Escorial

3.00pm - Foosball tournament

Balcony, Deck 10 Escorial

11.30pm - Miss Costa Favolosa

Disco Etoile, Deck 4 Versailles

SHABBAT SERVICE

6.00pm Faberge Lounge,
Deck 4 Versailles

ONBOARD SHOPS

09.00am-11.00pm - Deck 5 Tivoli

BIJOUX TERNER ACCESSORIES - LUXURY FOR ONLY €10!
FOR TODAY ONLY, IF YOU PURCHASE 3 OR MORE BIJOUX
TERNER ITEMS YOU WILL BE ENTERED INTO AN ONBOARD
DRAW TO WIN PRIZES WITH A VALUE OF AROUND €100!
THE EXTRACTION WILL TAKE PLACE DURING OUR DAY AT SEA
AT 8.30PM AT THE ONBOARD SHOPS, DECK 5 TIVOLI.

GRAND OFFER ON CITIZEN WATCHES:
40% DISCOUNT ON THE ENTIRE COLLECTION!!!

CASINO

Slots: 9.00am - ... / Tables: 2.00pm-6.00pm / 8.00pm - ... Deck 5 Tivoli

SUPER BINGO! GUARANTEED €1000
5.45pm - Grand Bar Palatino, Deck 5 Tivoli
€5000 prize if the game is won within
the first 46 numbers drawn!

HAPPY HOUR

2.00pm until 3.00pm - all card games at €1 minimum
3.00pm until 6.00pm - all card games at €3 minimum
2.00pm until 6.00pm - 50c play on the Roulette
(Minors under 18 are not allowed to stay in the Casino)

ENJOY YOUR MEAL

ATTENTION: ALL ONBOARD SERVICES WILL BE TEMPORARILY SUSPENDED DURING THE DRILL.

Coffee for Early Risers

- ▶ **Ca' d'Oro Self-Service Restaurant, Deck 9 Villa Borghese**
6.30am-7.00am

Breakfast

- ▶ **Ca' d'Oro Self-Service Restaurant, Deck 9 Villa Borghese**
Buffet 7.00am-10.00am
Egg Station (right side) 7.00am-10.00am
- ▶ **Duca d'Orléans Restaurant, Deck 3 Hermitage**
Open Sitting 7.15am-9.00am
- ▶ **Samsara Restaurant, Deck 3 Hermitage**
Open Sitting 7.15am-9.00am
Reserved for Samsara cabin guests only

Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese

- ▶ **Central Pool** 8.30am-11.30am
- ▶ **In cabin** 7.00am-10.00am
(Complete Breakfast = €5.00 per person)
The order will be charged according to the number of persons occupying the cabin.

Lunch

- ▶ **Ca' d'Oro Self-Service Restaurant, Deck 9 Villa Borghese**
Chef's Corner (Pizzeria Area) Noon-3.30pm
Italian Specialities
(Entrance via Lido dell'Ondina Pool) Noon-3.30pm
Pasta & Soup of the Day (right side) Noon-3.30pm
Grill (left side) Noon-3.30pm
- ▶ **Lido dell'Ondina, Deck 9 Villa Borghese**
Grill - Central Pool Noon-3.30pm
- ▶ **Lido di Porpora, Deck 9 Villa Borghese**
Daily Specialities - Back Pool Noon-3.30pm
- ▶ **Duca d'Orléans Restaurant, Deck 3 Hermitage**
Open Sitting 12.30-2.00pm
- ▶ **Samsara Restaurant, Deck 3 Hermitage**
Open Sitting 12.30-2.00pm
Reserved for Samsara cabin guests only

BAR

Guests must be 18 years old in order to purchase alcohol. In case of doubt, proof of identity will be requested.

Bar dei Diamanti (Central Hall)	Deck 3 Hermitage	7.00am-1.30am
Disco Etoile	Deck 4 Versailles	Midnight-...
Montespan Classic Bar (Cigar Bar)	Deck 5 Tivoli	7.00pm-1.00am
Grand Bar Palatino	Deck 5 Tivoli	7.00am-1.30am
Caffeteria Porta d'Oro (Chocolate Bar)	Deck 5 Tivoli	9.30am-1.00am
Club Cavallo Bianco	Deck 5 Tivoli	6.00pm-Midnight
Pompador Lounge	Deck 5 Tivoli	5.00pm-1.00am
Piano Bar Camelot (Wine Bar)	Deck 5 Tivoli	10.00am-1.30am
Molière Lounge	Deck 5 Tivoli	5.00pm-1.30am
Lido dell'Ondina Bar (Central Pool)	Deck 9 Villa Borghese	7.00am-1.00am
Lido di Porpora Bar (Back Pool)	Deck 9 Villa Borghese	7.00am-11.00pm
Bar Scuderia Costa - Solarium Bar	Deck 12 El Prado	10.00am-8.00pm

SERVICE HOURS

Guest Services ☎ 3333 *Deck 3 Hermitage*
Open 24 hours
Currency Exchange: 7.30am-11.00pm

Room Service
7.00am-10.00pm ☎ 6666
10.00pm-7.00am ☎ 3333

Costa Club Point *Deck 5 Tivoli*
3.30pm-5.00pm

We would like to inform all Costa Club members that it is also possible to check their points via the Multimedia Totems.

Excursion Office ☎ 3131 *Deck 3 Hermitage*
9.00am-Noon / 3.00pm-7.30pm

Fitness centre *Deck 11 Luxembourg*
7.00am-10.00pm (Guests under 16 years of age are not allowed)

Internet Point *Deck 4 Versailles*
Open 24 hours

Golf Club *Deck 12 El Prado*
9.30am-12.00pm / 3.00pm-6.30pm / 7.30pm-9.00pm
(minimum age: 10 years)

Della Rosa Library *Deck 5 Tivoli*
10.00am-11.00am / 4.00pm-6.00pm

In the event that a library book is not returned on the evening prior to your disembarkation, a €15.00 charge will be added to your end of cruise account.

Paninoteca

- ▶ **Sandwich Bar, Central Buffet, Deck 10 Escorial**
1.00pm-6.00pm

Afternoon Tea

- ▶ **Ca' d'Oro Self-Service Restaurant, Deck 9 Villa Borghese**
Afternoon Tea Time 4.30pm-5.30pm

Pizzeria

- ▶ **Ca' d'Oro Self-Service Restaurant, Deck 9 Villa Borghese**
Self-service pizza by the slice Noon-10.00pm
Pizzeria (Table Service) 10.00pm-1.00am

Dinner

- ▶ **Duca di Borgogna Restaurant or Duca d'Orléans Restaurant Deck 3 Hermitage and Deck 4 Versailles**
First Sitting 7.00pm
Second Sitting 9.30pm

In order to guarantee the best service, guests are kindly asked to respect set meal hours. Please contact the Maître D' if you arrive 15 minutes after the sitting has started. In the Restaurant we kindly ask that you do not wear shorts or bermudas.

Samsara Restaurant, Deck 3 Hermitage

- Open Sitting 7.00pm-9.30pm

Club Favolosa Restaurant

- ▶ **Club Favolosa, Deck 11 Luxembourg** 7.00pm-9.30pm
Restaurant Club Favolosa offers a selection of Italian specialities. Scrupulous care is taken over every detail so that you can enjoy the experience and fascination of a voyage into the world of the exquisite Italian kitchen. Reserve a table in our Club Favolosa through the MULTIMEDIA TOTEMS or contact the Maître D'. In the Club Restaurant shorts and tank tops are not allowed.

Gastronomic Surprises

- ▶ **Lounges, Deck 5 Tivoli**
Chef's Surprise **Midnight**

INFORMATION

Notice

We would like to inform you that in line with the sanitation and security standards adopted by Costa Cruises for its guests, it is forbidden to bring any type of food, drink or live plants onboard in hand luggage or in luggage destined for the cabin. This includes all drinks purchased on shore in ports of call and/or during excursions. The only exceptions are: personal care products (shampoo, shower gel, lotion etc), liquid medicine, food products specifically for infants and food products for special diets. Typical regional products purchased during excursions and visits to the ports of call will be confiscated and stored onboard to be returned to you at the end of the cruise.

WIFI INTERNET

If you have your own computer (laptop or PDA) you can connect to the wireless network in the public areas of the ship or comfortably from your cabin. When entering Internet, you will be directed to the Costa Portal in order to register and to find out our convenient rates. A one time registration fee will apply.

Gangway Screening

As required by International Legislation, when you return onboard you will be required to go through a metal detector and pass your hand luggage through an X-ray machine. For your safety, we ask you to cooperate and remove any metallic objects from your pockets during the inspection. We remind you that it is not permitted to bring the following articles onboard: arms and ammunition, explosives, fireworks and rockets, compressed or liquified gas, signal flare pistols and starter pistols, infectious and poisonous substances, corrosive and radioactive substances, objects that could be used as weapons, for example maces, clubs, truncheons, knuckle-dusters, sharpened sticks, pointed or cutting instruments, cudgels, pipes, chains, slings, bolts, metallic spheres or any other instrument not expressly considered to be a stabbing or cutting tool, but which could clearly be used to harm a person. We therefore ask you to avoid purchasing antique weapons, knives, daggers, swords or similar objects during your mainland excursions. If any of these objects are found in your possession, ship security will ask you to leave it on land.

Local Products

In order to maintain high standards of sanitation onboard, all carpets and local wooden or straw products will be sealed in plastic by onboard staff present upon ship arrival. We kindly ask you to refrain from opening these items until your final disembarkation of the ship. We thank you for your collaboration.

Postcards and Mailing Service

Send your mail home within the comfort of the ship! Postcards and a postcard mailing service are available at the Photo Shop during opening hours.

ITV - Parental Control

We inform guests that by using the TV remote control together with the ITV system on the television in your cabin, it is possible to activate parental controls.

Water Slide (weather permitting) *Deck 14 Las Dueñas*
10.00am-1.30pm / 3.00-5.00pm
For safety reasons, the personnel in charge will verify the minimum height restrictions which must be met (1m, 20cm).

Pool (Back) *Deck 9 Villa Borghese*
8.00am-8.00pm (reserved for adults)

Pool (Central) *Deck 9 Villa Borghese*
8.00am-10.00pm

Pool *Deck 11 Luxembourg*
8.00am-8.00pm

Sports Court *Deck 12 El Prado*
9.30am-Noon / 3.30pm-6.00pm

Squok Club ☎ 0989 *Deck 10 Escorial*
9.00am-2.00pm / 3.30pm-11.30pm

Holy Mass *Chapel, Deck 4 Versailles*
6.00pm

Hospital ☎ 0020 *Deck 0 Kyoto*
Emergency ☎ 99 9.00am-11.00am
Doctor's medical hours 5.00pm-7.00pm

Visits during medical hours €52.00

Cabin visit €75.00

Visit out of medical hours €65.00

Night visit €90.00

Pharmacy *Deck 0 Kyoto*
8.00am-Noon / 4.00pm-8.00pm

It is possible to purchase certain medications (for some you may need a prescription).



Welcome Gala Dinner

Tortino di granchio con vellutata di crostacei
Crabmeat pie with crustacean cream #

Vitello al sale
Thinly sliced veal meat served with shiso sprouts, pecorino cheese and egg sauce **

Calzoncello farcito con gorgonzola e cipolla dolce (V)
"Calzoncello" stuffed with gorgonzola and sweet onion



Consommé alla coda di bue
Oxtail consommé #



Cavatelli con ragù di pesce
Cavatelli pasta with fish ragout, cherry tomatoes and basil #

Trofie al pesto avanzate (V)
Trofie pasta with pesto sauce, green beans and potatoes



Orata intera fresca arrostita
Grilled fresh seabream with olive oil,
served with provenzale tomatoes, parsley potatoes and courgettes stick #

Cosciotto di vitello al forno al sugo naturale
Low temperature roasted leg of veal served with carrots stick, stuffed potato and green beans #

Petto d'anatra laccato al miele
Honey glazed breast duck, served with cauliflower flan, potatoes croquettes with almonds and vegetables caponata #

Frittelle di patate con anelli di cipolla dorata (V)
Potato pancakes served with sour cream, apple sauce and fried onion rings



Insalata mista
Romaine, endive, radicchio, Boston lettuce, curly green
Choice of dressings: French, Balsamic, Blue cheese



Selezione di formaggi
Selection of international cheeses:
Gorgonzola, Edam, Provolone
served with walnut bread, crackers, raisins, honey or mustard

(V) Lacto Vegetarian Diet

Dishes marked with this symbol contain products that are originally frozen and then defrosted observing the strictest procedures that do not change the properties of its taste in any way.

* Public Health Advisory: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk for foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.

In case of any alimentary intolerance, we kindly ask you to contact our personnel.

Gala Menu



Farewell Gala Dinner

Cocktail di gamberi con salsa aurora

Shrimp cocktail in aurora sauce #

Carpaccio di manzo e gelatina di pere

Beef Carpaccio served with Parmesan slivers, olive oil and pear jelly *#

Coppa di fragole e ananas al limoncello (V)

Cup of strawberry and pineapple with limoncello liqueur



Bisque di crostacei

Crustacean bisque with Brandy #



Agnolotti di carne alla Piemontese

Agnolotti Pasta stuffed with beef meat in rosemary and butter sauce and demi glace #

Pansotti di ricotta in salsa alle noci (V)

Pansotti pasta filled with ricotta cheese in walnuts sauce



Pesce spada alla castigliana

Grilled swordfish with marinated tomatoes and black olives sauce served with sautéed spinach, boiled potato and sour vegetables #

Tournedos di manzo in camicia

Low Temperature medium roasted beef tournedos in ham crust with pepper sauce, served with butter pumpkin, duchess potatoes and courgettes #

Anatra con salsa all'arancio

Roasted duck served with Bigarade sauce, caramelized red cabbage, Berry potatoes and carrots #

Bigné al formaggio su crema di patate (V)

Cheese profiteroles served with potato cream and chives



Insalata mista

Romaine, iceberg, radicchio, tomato, carrots, boiled egg and green olive
Choice of dressings: French, Balsamic, Blue cheese



Selezione di formaggi

Selection of International cheeses:

Edamer, Provolone

served with walnut bread, crackers, raisins, honey or mustard

(V) Lacto Vegetarian Diet

Dishes marked with this symbol contain products that are originally frozen and then defrosted observing the strictest procedures that do not change the properties of its taste in any way.

* Public Health Advisory: Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may increase your risk for foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.

In case of any alimentary intolerance, we kindly ask you to contact our personnel.

Fine tegninger som Karin fik i fødselsdagsgave



Nu skal du høre, nu kommer et ægte juleeventyr.

Julemanden blev født for 1700 år siden, men den julemand som vi kender ham i dag, er ikke mere end 100 år gammel. (<http://www.basilicasannicola.it>).

I det 4. århundrede i Myra i Tyrkiet levede der en biskop Nikolaus. Han var meget velhavende og gavmild mod de, der trængte til hjælp. En dag blev han opsøgt af en købmand, der havde tre smukke døtre. Købmanden var gået bankerot og følte sig nu nødsaget til at sælge sine døtre til prostitution. Biskop Nikolaus bad købmanden sammen med ham at bede Gud om hjælp. De bad intenst og længe.

Da købmanden var gået hjem, ledte Nikolaus i sit efterhånden tømte pengeskrin og fandt tre guldklumper på bunden. Om natten listede Nikolaus sig hen til købmandens hus og kastede de tre guldklumper ind ad døtrenes vindue. Guldklumperne landede i de strømper, pigerne havde hængt til tørre ved kaminen. Alt dette gentog sig endnu to nætter i træk, og pigerne blev frelst fra den grumme skæbne, der ellers var dem tiltænkt. Styrken i biskop Nikolaus' bønner rygtedes nu over hele byen. Efter biskoppens død d. 6. december år 370 begyndte nogle børn på hans fødselsdag at hænge strømper op ved kaminen eller stille sko i vinduerne for så næste morgen at finde dem fyldt med gaver.

Et par hundrede år efter sin død, helliggjortes biskop Nikolaus og blev Skt. Nikolaus. Dyrkelsen af Skt. Nikolaus spredte sig i det 7. århundrede til hele middelhavsområdet og senere til Rusland, hvor han blev det russiske folks særlige værnehelgen. Blandt normannerne i Syditalien blev han så populær, at søfolk fra Bari i 1087 stjal hans hellige knogler og bortførte dem til hjembyen, hvor kirken Basilica di San Nicola opførtes til hans ære. (Den dag i dag, kan man se hans knogler i krypten under kirken).

Nikolaus var en af de mest populære katolske helgener, også i Danmark indtil reformationen i 1536. Da hollænderne i det 17. århundrede udvandrede til Amerika og grundlagde Ny Amsterdam (New York), medbragte de Sinter Klaas, den mildt irettesættende, alvidende gaveuddeler, der blev til den godmodige Santa Claus.

Fra USA blev han reeksporteret til Europa i 1930'erne, da svenskeren Haddon Sundblom i 1931 tegnede julemanden i Coca Colas røde farver til en reklamekampagne. 1932 kom den første af Disneys tegnefilm om julemandens værksted med samme slags julemand i rød-hvide farver. Denne amerikaniserede udgave af julemanden er den vi i dag kender som den "rigtige" julemand.

"The Coca Cola Santa" er et begreb i amerikansk jul. Tyksakken i rødt kom til verden i 1931 - men har rødder som går længere tilbage i julens historie. Der findes både tykke og rødklædte Santa-fremstillinger før reklametegneren Haddon Sundblom i 1931 tegner figuren til den kampagne, hvor "The Coca-Cola Santa" optræder for første gang. Modellen skulle dels have været Sundblom selv og dels en pensioneret sælger og nabo ved navn Lou Prentice.

Sundblom, der døde i 1976, og i øvrigt også tegnede "The Sprite Boy", lavede en ny Santa til jul i over 30 år. På denne måde fik den en særlig betydning i USA. I 40'erne og 50'erne blev der fremstillet forskellige former for merchandise, over drikkeglas og sparebøsser til en "dukke" fra Mattel (firmaet, som også producerer Barbie).

Selvom Coca-Colas kampagne har konsolideret og udbredt julemanden som en tyksak i postkasserødt og hvidt, kan man næppe sige, at de har "opfundet" figuren. Sundblom byggede på tidligere tradition - måske frem for alt "arven" efter Thomas Nast. Disneyfilmen "Santas Workshop", hvor der også optræder en særdeles tyk og glad julemand (1932) har sandsynligvis også spillet en rolle.



Fine fødselsdagshilsner til Karin – skrevet bag på et flot foto, som ses på næste side



**Tak for alles bidrag til en dejlig sommerferie i 2012
- og en meget god cruiseoplevelse**

